

tekst **Martijn de Meulder**
beeld **Izak van Maldegem**

qheli 113



'Ik begrijp best dat ze het niet leuk vinden dat wij dat vertellen. Jammer dan.'
Qgolf p130

In dit - niet bij het Kadaster aangemelde - schuurtje brengt Van Rhee vele gelukkige uren door met zijn modelspoorbaan

Bloedrood in het bos

Hier vliegen we boven de domicilie van Hendrikus Ardinus Johannes van Rhee (67) en zijn Susanna (65), oorlogskinderen in de herfst van hun leven. Hendrik had jarenlang een bouwbedrijf, dat sinds zijn pensioen in liquidatie is, en runt nu nog een paar beleggings- en vastgoed-bv's. Nou ja, runnen, hij doet een poging tot. Want zowel het bouwbedrijf (nimmer verkocht dus) als zijn Robinia bv en Beleggings- en Exploitiemij. Van Rhee schrijven al jaren bloedrode cijfers. Over het laatste boekjaar 2007 stond Van Rhee in totaal 1,6 miljoen euro in de min.

Het zal geen toeval zijn dat Van Rhee's ondernemingen zo diep in het rood staan; zo aan het einde van je werkzame leven wil je natuurlijk niet te veel aftikken aan de fiscus. En dus toverde de gewezen bouwer, heel handig, op 2 februari 2008 zelfs nog een hypotheek van vierenhalf miljoen euro uit zijn achterzak.

En maar mooi weer spelen, in dat aangeharkte lustoord in de Waalrese gemeentebossen. De oprijlaan ziet er keurig uit, het gazon is goed onderhouden en de Franse tuin lijkt op het groen rond Versailles. Overigens is een Franse tuin volstrekt symmetrisch en op dat punt laat het echtpaar wat steekjes vallen, maar een kniesoor die daarop let.

